

# Clara's Schoolherinneringen

Deze tekst gaat over mijn hele basisschooltijd. Ik heb veel herinneringen aan deze school, van kleuters tot 6<sup>e</sup> klas.

Bij de kleuters zat ik bij juf Gerda in de klas. Ik hielp haar altijd samen met Noa. Bijvoorbeeld met het handwerken. We liepen ook altijd een werkje voor. Als we gingen buitenspelen, zag ik Sara en Benjamin vaak samen naar buiten lopen, ik was daar heel jaloers op. Vanaf toen wou ik al vriendinnen met haar worden.

Toen we naar de 1<sup>e</sup> klas gingen, moesten we eerst over een touw springen dat de zesdeklassers vasthielden. Ik sprong zo hoog mogelijk om een beetje stoer te doen. In de 1<sup>e</sup> en 2<sup>e</sup> hadden we juf Els. Toen begon de gummenrage. Iedereen had ze, stal ze van elkaar en kocht er steeds meer bij. Ik werd al snel vriendinnen met Sara, alleen durfde ik niet bij haar te spelen. Later gelukkig wel. 😊

In de 2<sup>e</sup> klas gingen we met handwerken een muts maken. Moeilijk maar ook heel leuk. We kregen een keer een invaller die Engelse les gaf met zijn voeten op tafel, heel grappig.

In de 3<sup>e</sup> klas kregen we nieuwe juffen: juf Greet en juf Hanneke. We kregen ook voor het eerst gym, eerst van juf Greet maar later van meester Sjors. We deden veel leuke spellen, heel leuk!

In de 4<sup>e</sup> klas gingen we naar de andere kant van de zaal. Ik voelde me echt ouder en stoerder. We mochten ook voor het eerst maatjeslezen met de 3<sup>e</sup> klas. Dat vond ik best wel spannend, maar ook heel leuk!

In de 5<sup>e</sup> klas kregen we hout en mediawijsheid. Hout kregen we van juf Susie en Mediawijsheid gewoon van juf Greet. We gingen ook beginnen aan een toneelstuk: De Hamer van Thor. Dat vond ik een heel leuk toneelstuk.

Nu zit ik in klas 6, na de zomervakantie ga ik naar het Stedelijk in Zutphen. Maar daarvoor gaan we nog met de hele klas op kamp. Daar heb ik nog wel het meeste zin in!!! 😊